

## Toespraak Gerolf Annemans – Nationale Vlaams Belang-meeting – 23 maart 2014

Dames en Heren,

Goede vrienden,

Onze gast van vandaag, Geert Wilders, heeft ons gisteren met spijt laten weten dat hij vandaag niet hier bij ons in Antwerpen kon zijn. Weliswaar waren de laatste dagen hier in Antwerpen alle tam-tams in actie gekomen, maar Wilders bleef welkom. Dyab Abou Jahjah liet gisteren nog weten dat hij - en ik neem aan vele van zijn pan-Arabische vriendjes mét hem - nochtans (en ik citeer) “een grote ontvangst party” klaar had staan voor Geert Wilders hier in Antwerpen. Maar voor ons bleef Geert Wilders welkom. Dit gezegd zijnde: u hebt het allemaal gehoord er was natuurlijk meer, aan de hand, goede vrienden. Geert Wilders heeft het druk gehad de laatste dagen en nog steeds. Geert Wilders was op een ongelooflijke manier onder vuur komen te liggen van de tegenstanders, de politiek correcte legers van de multiculturele maatschappij waartegen zijn partij - net als wij hier - alleen staat. En dus kon hij niet naar Vlaanderen afreizen. Hij wou voorrang geven aan de zorg voor zijn partij en zijn kiezers. En daar hebben wij alle begrip voor. Wij vonden het niet leuk wat er gebeurde. Maar wie zijn wij om te protesteren als Geert Wilders in feite gewoon het principe toepast van het ‘Eigen volk eerst’? Vlaanderen groet u Geert, zand erover en tot op een later moment.

Ik wil hier als voorzitter van het Vlaams Belang nog twee dingen aan toevoegen. Eén: ik zet gewoon even de puntjes op de i. Ook het VB heeft vroeger, nu en zal in de toekomst de problemen in onze samenleving, de problemen van de multiculturele samenleving blijven noemen, luid en duidelijk! Ons standpunt vroeger, nu en in de komende weken zal blijven gaan over minder immigratie vanaf nu. En legaal hier aanwezige mensen van vreemde afkomst, die zich aanpasten aan ons, die geen eigen wetten hanteren maar de onze respecteren, die werken of van goede wil zijn en geen leefgewoonten aan ons opleggen die strijdig zijn met de waarden van de cultuur van de vrijheid die de onze is, die mensen hoeven het VB niet te vrezen. Maar de anderen, voor hen staat Vlaams Belang wel voor de toepassing van de wetten, en voor integratie, de aanpassing aan ons in plaats van omgekeerd. Voor het Vlaams Belang moeten illegale en criminele vreemdelingen niet meer zoals nu ongemoeid gelaten worden en verder oneindig blijven vermeerderen. Vlaanderen mag geen opengrenzenland blijven. Vlaanderland moet Zwitserland worden. Vlaanderland moet Zwitserland

worden en zonder dat de Europese Unie ons komt afdreigen grenzen kunnen stellen aan de immigratie. Nu moet er een periode van rust komen van meer Vlaanderen en dus van ja minder immigratie. Vlaanderen is gastvrij maar is de jongste 40 jaar veel te veel op een wilde manier door de politieke partijen die aan de macht waren (en dat zijn álle ándere politieke partijen), Vlaanderen is de jongste 40 jaar veel te veel met immigratie overspoeld. De Vlamingen mogen stemmen voor wie ze willen, maar inzake het verder uit de hand lopen van de immigratie of niet, het verder mislukken van de integratie of niet, zijn wij de stok achter de deur.

En dan het tweede dat ik hier aan wil toevoegen is een dankwoord uitspreken aan het adres van Geert Wilders. Hij was het die daar boven de Moerdijk over het verschil tussen België en Vlaanderen begon te spreken. Hij was het die als eerste blijk gaf van inzicht en van kennis van zaken toen hij als Noord Nederlander, als Rijks Nederlander het begrip Vlaamse onafhankelijkheid begon te hanteren, iets wat mij direct aansprak en zeer naar het hart ging. Hij was het die over Heel Nederlandse samenwerking zinnige en buitengewoon deskundige zaken zegde. En hij was het, die na jaren soms wat ál te grote voorzichtigheid uiteindelijk toch zelf de deur openzwaaide en het pad effende naar een Europese samenwerking van EU-kritische partijen in het Europees Parlement. Hij dus was het die in dat Europees Parlement de mogelijke geboorte - op zo'n belangrijke historisch moment - de mogelijke geboorte van een fractie heeft mogelijk gemaakt die de gang van zaken in de Europese Unie op een actieve en beslissende en samenhangende manier gaat kunnen bekampen. Daarvoor alleen al en ik vraag nogmaals uw daverend applaus, vanuit Vlaanderen: dank u wel Geert Wilders!

Ja vrienden, wij staan inzake dat Europa op een historisch kruispunt. En de burgers de kiezers, de mensen in Europa staan op een historisch kruispunt. Het is nu straks anderhalf jaar geleden (vlak na de gemeenteraadsverkiezingen op een bijeenkomst in het Vlaams Parlement) dat wij als Vlaams-nationale partij ons afscheurden van de aloude achteraf bezien typisch Vlaamse en Lammegoedzakachtige gewoonte om kritiekloos en zonder zich vragen te stellen altijd maar er blindelings vanuit te gaan dat Vlamingen voorstander zijn en zelfs moeten zijn van al wat er in de Europese instellingen bekokstoofd wordt. Welnu, op dit historisch kruispunt, de verkiezingsdatum van 25 mei, kunnen wij na anderhalf jaar voorbereidend werk duidelijk en helder stellen: het Vlaams Belang doet het weer. Andermaal gaan wij waar nooit voorheen een Vlaamse politieke partij kwam; andermaal spreken wij waar alle anderen zwijgen; andermaal gaan wij helemaal alleen in onontgonnen gebied. Kortom: eindelijk heeft Vlaanderen een EU-kritische partij! En we zijn er fier op ook!

Eindelijk, na al die vernederingen die burgers hebben moeten ondergaan, al de referenda die neen zegden en die Europese leiders van de Europese Unie naast zich neer hebben gelegd, over het verdrag van Maastricht over de zogenaamde Europese Grondwet over het verdrag van Lissabon. Telkens, keer op keer, werden de Europese volkeren toen ze “neen” zegden buitenspel gezet, vernederd en opzij geduwd door die Europese leiders. Referendums in Frankrijk in Nederland, niet toevallig de landen waar nu vrijheidspartijen (net zoals wij), bondgenoten als Le Pen en Wilders en Strache, op 25 mei aan de arrogante klasse van bestuurders de rekening gaan presenteren. Dát is het historische aan dat moment van 25 mei. De referendums werden platgetrapt. De Vlamingen hebben zelfs nooit van hun politieke partijen een referendum mogen houden. De mening van de burgers van Europa, ook van de Vlamingen, werd platgetrapt, maar op 25 mei komt boontje om zijn loontje.

Wij houden van Europa, vrienden, van dit continent waar na eeuwen strijd een van de mooiste en krachtigste beschavingen uit onze geschiedenis door onze ouders aan ons is gegeven. Wij houden van Europa, vrienden. Wij houden van een beschaving die uitmunt door de verschillendheid, door de verscheidenheid en door kleinschaligheid waar het kan. Wij houden van de kracht van de eigenheid van al die volkeren en dus houden wij niet van de eenheidsstaat die de Europese Unie er nu van gemaakt heeft. Europese samenwerking was goed voor ons allemaal: vrijhandel, beperking van de beperkingen, ook het Vlaams Belang was er niet tegen. Maar het is totaal uit de hand gelopen, tot een superstaat die even erg of nog erger is dan de Belgische staat zélf die wij weg willen.

Vrij verkeer van personen, geen lange rijen meer aan de grensovergangen, allemaal mooi. Het Vlaams Belang zou er niet tegen zijn, maar het is allemaal totaal uit de hand gelopen in de superstaat van de Europese Unie en in het verdrag van Schengen. Vrij verkeer van personen, maar we kregen wel een totaal uit de hand gelopen immigratie op ons bord, met geen lange rijen meer aan de grensovergangen maar nu wel aan onze OCMW's en aan onze asielcentra. Neen, vrienden, de Europese Unie is niet het Europa van onze dromen... Wij houden van Europa. Maar, vrienden, het is zoals met België: ik heb niks tegen de Walen maar ik wil wel weg van die Belgische staat. Welnu, zo houden wij van Europa maar willen wij wel weg ván die Europese Unie. De Europese Unie is een instelling, een structuur die onze vrijheid ernstig ondermijnt en die sinds de bijkomende invoering van de euro in alsmaar sneller tempo de Europese volkeren vernedert, alleen maar omdat de Europese Unie en de Europese gezagsdragers hun fout niet en overigens nooit willen toegeven.

Om hun politieke dagdromen overeind te houden, de droom van een eurozone, waar iedereen verplicht in moet blijven, blijft Griekenland in de euro en kan Griekenland dus niet op eigen tempo devalueren en economisch herstellen. Griekenland werd dus veroordeeld en moet nu binnen de euro een zogenaamde interne devaluatie ondergaan. Griekenland krijgt het bezoek van de zogenaamde Trojka, het driemanschap van de Europese Commissie, de Europese Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Griekenland wordt in plaats van zichzelf te besturen afgeperst en vernederd. De kostprijs van de euro is bij de Grieken ondertussen meer dan voldoende bekend. Er zijn 3 miljoen werklozen, 30 procent van de bevolking heeft geen toegang meer tot gezondheidszorgen. Er is een voortdurende spectaculaire stijging van de kindersterfte, zelfmoorden en van de opnieuw opgedoken ziekte malaria. Griekenland wordt in ijltempo in de neerwaartse spiraal gedrukt van een heus ontwikkelingsland. Dát, vrienden, is de Europese Unie van vandaag.

In de zaak van de euro stormt die Europese Unie blindweg en in feite zonder nadenken wild vooruit. Zonder na te denken en zonder stil te staan. Zonder na te denken over Italië, waar 41 procent van de jongeren werkloos is, waar bijna 18,5 miljoen mensen onder de armoededrempel zijn gezakt en waar in stilte geleden worden. De Europese Unie stormt wild vooruit, zonder stil te staan bij waar men mee bezig is. Terwijl we niet eens meer Griekenland of Italië boven water kunnen houden, geeft Barroso wel 11 miljard euro van óns belastinggeld aan de Oekraïne. Terwijl we niet eens meer Griekenland of Italië boven water kunnen houden, nemen we er wel lustig Roemenië en Bulgarije nog even bij en worden zonder ophouden de onderhandelingen gevoerd met het Turkije van Erdogan, voor de toetreding tot de Europese Unie, met 1 miljard euro per jaar als cadeautjes er bovenop!

Wat een waanzin, vrienden. Wij hebben voor u de berekening nog eens gemaakt. Terwijl de topmensen van de meest eurofiele partij van alle eurofiele partijen vrolijk samen gaan naaktzwemmen aan het strand van Oostende, hebben zij via al de verschillende noodfondsen die moeten dienen om de droom van de eenheidsmunt boven water te houden, de eigen burgers bloot gesteld blootgesteld aan een bijeengevoegd risico van 66 miljard euro, voor de Belgische onderdanen alleen al 6000 euro per persoon!

Wat een waanzin, vrienden. Die Europese Unie heeft via haar Europese Commissie een document geproduceerd waarin te lezen staat dat op termijn, wanneer het nodig is, het spaargeld van de 500 miljoen Europese burgers wat ze noemen “gemobiliseerd” zal kunnen worden. Na de verkiezingen

weltevestaan, zullen adviezen worden opgevraagd om dat in wetten te gieten. Wij noemen het kind bij de naam: uw spaargeld zal in beslag kunnen genomen worden om de banken te redden zoals ze in Cyprus al eens hebben gedaan.

Wat een waanzin, vrienden. De Europese Unie, zij houdt zich bezig zonder stil te staan bij waar ze mee bezig zijn. Terwijl de jeugdwerkloosheid in de eurozone voortdurend hoger is dan in de Europese landen die niet in de euro zone zitten, vaardigt de Europese unie reglementen en wetten uit bij de vleet, zonder stil te staan bij waar ze mee bezig zijn. Regels voor de gezondheid, van kappers, voor het volume van olijfolieflessen, regels voor komkommers, voor condooms, voor koffiezetapparaten, regels voor de spatlappen van vrachtwagens, voor de afschaffing van gloeilampen, voor de zuigkracht van stofzuigers. Ja, letterlijk voor de zuigkracht van stofzuigers! Vanaf september alleen nog stofzuigers van maximum 900 watt. Ge zult nu zuinig stofzuigen, maar ge zult het wel twee keer zo lang moeten doen.

Wat een waanzin vrienden. Volgens een rapport van de Europese Rekenkamer wordt jaarlijks bijna 5 procent van de hele begroting verkwist. 6,5 miljard euro in totaal, aan onder meer subsidies voor veehouders die geen vee hebben. De Europese Unie kan ook absoluut niet zeggen hoeveel ambtenaren er voor haar werken, dat blijft hoogst onduidelijk en varieert al naargelang de tellingen van 70.000 tot 170.000. Van haar ambtenaren kan de EU ook absoluut niet zeggen hoeveel er meer dan 140.000 euro verdienen per jaar, want het is met al die toeslagen veel te ingewikkeld geworden. De kantoren van Herman Van Rompuy, die eerst 204 miljoen euro gingen kosten, zullen wellicht en voorlopig zeker - naar goede Belgische gewoonte, want het zijn de Belgen die dat als gastland betalen - 327 miljoen euro kosten.

Wat een waanzin allemaal, vrienden. En dus zijn wij fier vandaag, dat wij ook hier weer als Vlaams Belang aan de spits staan met onze kritiek op al die waanzin; met ons in vraag stellen van de Europese Unie en van de euro. Wij zijn fier om opnieuw naar Europese samenwerking te willen gaan, naar de periode van voor de invoering van het verdrag van Maastricht; wij zijn fier om het verdrag van Schengen terug te draaien en de euro splitsen in een noordelijke en een zuidelijke munt. Bevoegdheden en macht terughalen naar de lidstaten, wat ons betreft naar onze eigen Vlaamse staat, dát is de taak die wij ons stellen en die wij hier samen met onze dappere vriend Wilders op onze schouders willen nemen. Wij zijn fier en wij zijn trots dat wij de Vlamingen ook hier weer de ogen zullen kunnen gaan openen. Want soms is het wel zo, ons Vlaamse volk in het algemeen, het is wel

lief en het is wel schattig, maar soms moet de Vlaming met zijn gat op de Noordpool zitten voor hij gelooft dat het daar koud is.

Maar Vlamingen die slim zijn, die stemmen Vlaams Belang. Zo zijn ze voor op al die soms wat stugge trage Vlamingen. De slimme Vlamingen stemmen Vlaams Belang, zeker met deze verkiezingen. Want of het nu België is of de Europese Unie, als het boeltje in brand staat moet er iemand zijn die vooruitkijkt en die de uitgang aanwijst. De andere politieke partijen van Vlaanderen zijn zodanig bezig met zichzelf, dat ze niet weten of beseffen hoe nutteloos en zelfs hoe pijnlijk ze bezig zijn in vergelijking met dat waar de mensen mee bezig zijn. Wij zijn wat Marine Le Pen noemt ‘de partij van het échte leven’!

Die andere politieke partijen doen mij altijd denken aan die historicus die twee bloemstukjes klaarmaakt. Hij maakt twee bloemstukjes klaar, een voor een begrafenis en een voor een pensionering. De historicus, met de glimlach in zichzelf gekeerd zonder te kijken of te luisteren, levert alles af. En de gepensioneerde kijkt verbaasd aan tegen een bloemstuk met een lint waarop staat: “Wij treuren omdat gij ons te vroeg verlaat.” En bij de begrafenis ligt op de kist een bloemstuk met een lang lint waarop staat: “Veel geluk en plezier in uw nieuwe leven.” Dát is de situatie. De andere politieke partijen van Vlaanderen, de Vlamingen stemmen ervoor maar ze krijgen altijd iets anders, of zelfs het omgekeerde van wat ze vragen. Slimme Vlamingen denken twee keer na. Want het gaat over de vrijheid op 25 mei. De vrijheid om onze eigen grenzen, onze eigen centen; de vrijheid om onze eigen toekomst als Vlaanderen zélf te mogen kiezen. Slimme Vlamingen steken dus op 25 mei een stok achter de deur!

Goede vrienden, en dan tot slot wil ik nog één iets zeggen over de toekomst van België, over confederalisme en over de zesde staatshervorming, over een tweederdemeerderheid na 25 mei, en over een sociaal economische herstelregering met de Franstaligen vanaf dag één en dus zonder staatshervorming; en ook over de uitwerking van de vele plannen voor de toekomst van Vlaanderen, wil ik maar één iets zeggen en dat is: voor ons geen panda’ en geen kabouters, voor ons de Vlaamse Leeuw!