

Beste vrienden,

Welkom op ons verkiezingscongres, een congres dat onze partij toch wil laten doorgaan ondanks de vragen die we vanuit diverse hoek hebben gekregen naar aanleiding van het overlijden van oud premier Jean-Luc Dehaene.

Ik wil hier duidelijk beklemtonen dat dit absoluut niets te maken heeft met een gebrek aan respect voor wijlen Jean-Luc Dehaene. Ik wil hierbij de woorden van mijn vader parafraseren toen naar aanleiding van het overlijden van Koning Boudewijn in 1993, op een ogenblik dat Dehaene zelf eerste Minister was 'Aan het sterfbed past niets anders dan respect voor de weduwe en de kinderen van Jean-Luc Dehaene. Hier is geen plaats voor polemiek.' Namens onze partij wens ik mevrouw Dehaene, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte. Een echtgenoot, vader en grootvader verliezen is immers een werkelijk drama.

Beste vrienden,

Van harte welkom in het mooie Antwerpen. Met deze nationale slotmeeting zetten we de kroon op de verkiezingscampagne van het Vlaams Belang! Van harte welkom op dit knappe schip, de 'Oceandiva'. Het wordt stilaan een traditie dat het Vlaams Belang een schip als locatie neemt. Dat is geen toeval, beste vrienden, want dit schip staat symbool voor de politieke ijsbreker **die wij waren, die wij zijn en die wij ook altijd zullen blijven!**

Nog exact een week duurt het tot de verkiezingen van 25 mei. Onze campagne draait op volle toeren, en de komende week schakelen we uiteraard nog een tandje bij voor de eindspurt. Daarom zou ik u eerst en vooral allemaal hartelijk willen danken. Ik wil u bedanken voor uw tomeloze inzet; ik wil u bedanken voor het vele werk, dag en nacht en soms in moeilijke omstandigheden. **Aan u allen zeg ik: dank u wel, dank voor uw kracht, uw moed en uw overtuiging!**

Natuurlijk zijn verkiezingscampagnes voor ons moeilijker dan voor de andere partijen. In Antwerpen en elders in Vlaanderen worden we jammer genoeg, volgens vaste traditie, geteisterd door vandalen; door linkse mensen die zichzelf waarschijnlijk heel erg verdraagzaam vinden en hakenkruisen op onze borden schilderen of ze gewoonweg vernielen.

Maar die vandalenstreken, die niets minder dan intimidatie en pogingen tot censuur zijn, maken ons alleen maar sterker. Het overtuigt ons nóg meer van het feit dat het Vlaams Belang **nodig was, nodig is en nodig zal blijven!**

En aan al onze ijverige plakkers van affiches, die er dag in dag uit voor zorgen dat het Vlaams Belang goed zichtbaar is en blijft in het straatbeeld, en aan al onze militanten, leden en sympathisanten die de moed hebben een affiche van het Vlaams Belang aan het venster te hangen of een bord in de tuin te plaatsen, **aan hen zeg ik: vrienden, bedankt!**

Een andere vorm van censuur die wellicht nog veel erger is, zijn de verkiezingsdebatten waar het Vlaams Belang gewoonweg niet wordt uitgenodigd. Volgende dinsdag 20 mei bijvoorbeeld vindt er een debat plaats in de Katholieke Hogeschool Leuven. Op de website staat letterlijk, ik citeer: "Vlaams Belang is niet uitgenodigd. Een partij die veroordeeld is wegens racisme en die op een populistische wijze de ergernis ten aanzien van vreemdelingen aanwakkert, willen wij in onze school niet als een even respectabele partij aan het woord laten." Einde citaat.

Deze uitsluiting geldt niet enkel voor dit debat maar voor vele debatten in alle provincies.

Telkens opnieuw knokken we om er toch bij te kunnen zijn. En dat alleen al bewijst dat wij geen grijze, kleurloze partij zijn zoals alle andere. Het doet me bijzonder veel deugd te zien hoe onze militanten en mandatarissen in de verschillende provincies succesvolle acties ondernemen om het ondemocratische karakter van bepaalde verkiezingsdebatten aan de kaak te stellen. Ze getuigen van grote moed en volharding.

Aan iedereen die, waar en wanneer ook, opkomt voor onze partij en opkomt voor het recht van het Vlaams Belang om mee te debatteren; aan iedereen die met andere woorden, tegen de stroom in roeit en opkomt voor een van dé fundamentele basiswaarden in onze samenleving, de vrijheid van meningsuiting, ook voor het Vlaams Belang; **aan hen zeg ik: vrienden, bedankt!**

Beste vrienden,

Antwerpen, deze prachtige stad, is de bakermat van onze partij en dat is niet toevallig. Want het is in deze grootstad dat de gevolgen van de massa-immigratie, het decennialange pamperbeleid op vlak van justitie en integratie en de islamisering het eerst en het meest zichtbaar werden. Omdat onze traditionele drie V's, Vlaanderen, Veiligheid en Vreemdelingen, veel te weinig of helemaal niet in de praktijk worden gebracht, worden we hier meer dan waar ook en meer dan ooit geconfronteerd met drie andere V's, namelijk Verloedering, Verpaupering en Vervreemding.

De letter I op zijn beurt, staat in Antwerpen niet voor Integratie maar voor Islamisering en Illegaliteit. En de andere Vlaamse grootsteden, of ze zich nu in de provincie Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant of Limburg bevinden, moeten jammer genoeg steeds minder voor Antwerpen onder doen - om van Brussel nog te zwijgen. Het bewijst eens te meer, beste vrienden, dat het Vlaams Belang **nodig was, nodig is en nodig zal blijven!**

Vrienden,

Vanwaar de wind ook komt, welke postjes ook in het verschiep liggen, wij zullen nooit een millimeter toegeven op de principes die het Vlaams Belang maakt tot de partij waar ik trots op ben. Het Vlaams Belang, beste vrienden, is in tegenstelling tot de andere partijen een partij die **altijd trouw aan haar principes was, trouw aan haar principes is en ook altijd trouw aan haar principes zal blijven!**

Beste vrienden,

Aangezien wij van oudsher in een ondemocratisch cordon sanitaire worden geduwd, zijn de problemen waar de Vlaming mee wordt geconfronteerd, vandaag niet verminderd, laat staan opgelost. Integendeel! De problemen die het Vlaams Belang al decennialang aankaat, zijn groter geworden dan ooit: de criminaliteit tiert welig en de onveiligheid neemt jaar na jaar toe; tegelijkertijd bedreigen de massa-immigratie, de multikul en de islamisering onze cultuur.

De gewone, autochtone Vlaming voelt zich steeds meer in de steek gelaten, en hij voelt zich steeds minder thuis in zijn eigen provincie, stad, gemeente of wijk. Pim Fortuyn had het, ondertussen reeds twintig jaar geleden, over 'de verweesde samenleving', en die is er sindsdien alleen maar meer verweesd op geworden.

In de vele verkiezingsdebatten komen telkens opnieuw dezelfde thema's terug: veiligheid, maar ook mobiliteit en vooral de wachtlijsten; wachtlijsten in de bijzondere jeugdzorg, voor kinderopvang, voor scholen, voor sociale woningen, voor serviceflats voor ouderen, voor opvang van personen met een handicap. Dat is normaal, want het zijn belangrijke thema's waar de Vlaming terecht van wakker ligt. Ook voor de vele sociale noden waar de Vlaming dag in dag uit mee wordt geconfronteerd reikt ons sociaal programma oplossingen aan die realiseerbaar zijn en financieel betaalbaar. Maar tegelijkertijd moeten we beseffen dat ook deze thema's deels moeten worden gelinkt aan de toenemende immigratie.

Er is maar één partij die onder ogen durft te zien dat de toenemende onveiligheid, de toenemende stilstand van het verkeer, de toenemende druk op onze open ruimte en de steeds langer wordende wachtlijsten, ook deels een gevolg zijn van de veranderende demografie.

Want inderdaad, beste vrienden: **Vlaanderen zit vóó! Niet alleen 't Stad is niet van iedereen, ook Vlaanderen is niet van iedereen! En de Vlaming vindt dat ook!**

Als een onderzoek van de VRT in de aanloop naar deze verkiezingen aantoont dat de overgrote meerderheid van de Vlamingen - meer dan 70 procent - angst heeft voor ongecontroleerde migratie, **dan bewijst dit dat het Vlaams Belang gelijk heeft!**

En als hetzelfde onderzoek van de VRT aantoont dat de overgrote meerderheid van de Vlamingen - meer dan 75 procent - zich zorgen maakt over de radicalisering van de islam, **dan bewijst dit dat het Vlaams Belang gelijk heeft!**

En als hetzelfde onderzoek van de VRT eveneens aantoont dat de overgrote meerderheid van de Vlamingen - meer dan 70 procent - vindt dat de overheid meer moet doen om immigratie te beperken, **dan bewijst dit wederom dat het Vlaams Belang gelijk heeft!**

Laat deze veelzeggende resultaten een motivatie zijn voor de toekomst. Want ik ben ervan overtuigd en ik hoop u samen met mij: **wij hebben niet alleen gelijk, wij zullen ook gelijk krijgen!**

Vrienden,

Marc Reynebeau, niet echt iemand die we kunnen plaatsen in het Vlaams Belang kamp, zei ooit in een verkiezingsdebat, ik citeer: "De Vlaams Belang-oppositie heeft Antwerpen al die jaren alert gehouden." Einde citaat. Uit de mond van zo'n linkse rakker kan dat tellen! En dat geldt uiteraard voor alle provincies in Vlaanderen. Als zweeppartij, als stok achter de deur, zullen wij altijd een stap vooruit zijn op alle andere partijen; als stok achter de deur zullen wij altijd de duidelijke en radicale taal die u van ons gewend bent blijven spreken; als stok achter de deur zullen wij het lef blijven tonen daar waar de anderen laf weggijken. Beste vrienden, als enige sociale volkspartij zal het Vlaams Belang blijven opkomen **enkel en alleen voor úw belang, voor het belang van de gewone Vlaming!**

Ik wil eindigen met een oproep tot u allen. Nog een week rest ons tot 25 mei. Nog een week waarin we allemaal samen ons uiterste best moeten doen. Want u kent het gezegde : alle beetjes helpen ! Iedere bijkomende kracht, iedere bijkomende helpende hand is welkom ! Wij hebben uw hulp nodig. Ik wil dan ook een oproep doen tot u allen om mee te werken, waar en wanneer u kan, om ons te steunen, een bijdrage te leveren aan de campagne, om uw familie, vrienden, burens, te overtuigen om te kiezen voor het Vlaams Belang. Enkel met

een gezamenlijke inzet, enkel wanneer ieder van u zijn of haar steentje bijdraagt zullen we erin slagen een behoorlijk resultaat te boeken. Onze partij hoopt op u allen te mogen rekenen. U mag in ieder geval op het Vlaams Belang rekenen om uw ideaal, om uw belangen te verdedigen en om dag in dag uit te werken om uw droom, te mogen leven in een onafhankelijk, veilig, gezinsvriendelijk, sociaal en welvarend Vlaanderen waar te maken !