

Beste vrienden,
Best Vlaams-nationalisten,

Ik wou dat onze partij, het Vlaams Belang, het niet bij het rechte eind had gehad.

Had men maar naar ons geluisterd, toen we waarschuwden voor de gevolgen van de massaimmigratie naar ons land.

Had men maar naar ons geluisterd, toen we waarschuwden voor de islamisering van onze Vlaamse steden.

Had men maar naar ons geluisterd, toen we waarschuwden voor het potentiële gevaar van islamfanatici die desnoods met geweld onze samenleving zouden willen onderwerpen.

Typerend was de tijd toen Sharia4Belgium en consoorten door het ganse establishment nog bestempeld werd als een groep ongevaarlijke carnavalsgekken en het Vlaams Belang dat een waarschuwende vinger in de lucht stak werd bestempeld als een bende onruststokers, racisten, fascistten en islamofoben.

Islamofob.

Hoe vaak heeft men dat niet naar ons hoofd geslingerd wanneer we waarschuwden voor de gevaren van de islam. Een fobie, beste vrienden, is een irrationele angst voor bepaalde zaken.

Onze angst was toen niet, en ook vandaag, niet irrationeel. Islamitisch extremisme is een concreet gevaar. Iets wat afgelopen weken op een zeer pijnlijke manier dicht bij huis weer zichtbaar werd.

Ik ben dan ook pionierschap van mensen zoals Filip Dewinter, Anke, Gerolf en zo vele anderen zeer dankbaar. Hun verdienste in het verleden is van onschatbare waarde. Zij waren visionair en spraken – ondanks alle druk – daar waar anderen zwegen. Geef hen een hartelijk applaus!

Na de talloze bedreigingen aan mensen van onze partij wil ik hier als voorzitter nog één ding klaar en duidelijk zeggen. Ook het VB heeft vroeger, nu en zal in de toekomst de problemen in onze samenleving, de problemen van de multiculturele samenleving blijven noemen, luid en duidelijk! Ons standpunt vroeger zal blijven gaan over minder immigratie en minder islamisering. En legaal hier aanwezige mensen van vreemde afkomst, die zich aanpasten aan ons, die geen eigen wetten hanteren maar de onze respecteren, die werken of van goede wil zijn en geen leefgewoonten aan ons opleggen die strijdig zijn met de waarden van de cultuur van de vrijheid die de onze is, die mensen hoeven het VB niet te vrezen. Maar de anderen, diegenen die denken dat wij ons (soms letterlijk) omver laten blazen, zullen zij ons op hun pad terugvinden. Daartegen gaan wij in het verzet.

Het is een terecht geformuleerde opmerking dat slechts een beperkt deel van de moslimgemeenschap in ons land er extremistische en gewelddadige denkbeelden op nahoudt. De fanatici zijn slechts een minderheid onder de moslims. Maar daar zijn de betreurde slachtoffers van het bloedbad in Parijs natuurlijk niet mee geholpen

De geschiedenis – beste vrienden - wordt helaas niet gemaakt door gematigde en vrede volle meerderheden, maar wel door extreme minderheden.

In het Duitsland van de jaren '30 waren de meeste Duitsers ook gematigd, maar een kleine extreme minderheid zorgde voor wreedheden op grote schaal. De vredeliefde meerderheid was irrelevant.

De meeste Russen waren vrede vol, maar onder leiding van linkse extremisten pleegde Rusland onder het communisme nog grotere misdaden. De vredeliefde meerderheid was irrelevant.

Ook op 7 januari bij de aanslag bij Charlie Hebdo was de vredeliefde meerderheid ook irrelevant.

Het echte debat gaat niet over die vredeliefde meerderheid, maar over de essentie. Het is tijd dat we de politieke correctheid definitief overboord durven gooien en de problemen echt bij naam durven noemen.

Het Franse parlement heeft gelijk wanneer ze stelde: De jihadisten hebben ons – Vlaanderen en Europa - de oorlog verklaard, maar onze politici blijven dit ondanks alle terreurdreigingen ontkennen. **Als je in oorlog bent en je kunt, durft, mag of wil niet eens je vijand bij zijn naam vernoemen, dan heb je al half verloren.**

Het establishment trekt de verkeerde conclusies. Men herleidt kwestie tot een vaag verhaal over “vrije meningsuiting” en “radicalisering”. De debatten in de parlementen waren hier weer tekenend voor. N-VA-minister Jambon mag op luid applaus van de PS rekenen wanneer hij Dewinter aanvalt in het parlement omdat hij zich - terecht – afvraagt of de oorzaak van al dat menselijke leed niet te herleiden is tot de islam of de koran.

Vroeger profileerde de N-VA zich tenminste als het Vlaams verzet tegen de PS. Vandaag is de PS de bondgenoot van de N-VA geworden in de strijd tegen het VB. **Wij zijn het enige verzet tegen Waalse verspilzucht, islamisering, multiculturaliteit en de immigratie-invasie!**
[A]

Wij maken iets uniek mee in de geschiedenis: wij gaan eigenlijk niet ten onder aan de agressie van een of andere buitenlandse militaire strijdmacht. Nee, we hebben die ineenstorting aan onze zogenaamde Westerse elite te wijten. De ‘elite’ heeft systematisch onze waarden uitgehold en onze identiteit op de helling gezet. Niemand minder dan Obama heeft de pretentie om te zeggen na de aanslagen, dat u en ik meer werk moeten maken van de integratie van islam in Europa.

Ik word misselijk als ik zie hoe al die politici die ons jaren hebben verketterd en onze grenzen hebben opengezet, nu staan te drummen om enerzijds de gematigde moslims stroop aan hun baard te smeren en anderzijds doen alsof ze plots alles gaan aanpakken.

Die aankondigingspolitiek, daar keert mijn maag van. Het is allemaal te weinig en vooral veel te laat.

In haar nieuwjaarstoespraak stelde VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten dat 2015 het jaar van het licht wordt. Dat wordt moeilijk, want wie zijn kop in het zand steekt – zoals de VLD en alle andere partijen al jaren doen – ziet namelijk niets.

Het is zelfs heel potsierlijk hoe politici wegstaren en proberen de realiteit voor te stellen als roze geur en maneschijn. Zo ging Kris Peeters op een zaterdag voormiddag winkelen op de Meir in Antwerpen. Wel beste Kris, ik nodig u uit, om samen met mij én zonder camera's te gaan winkelen. Maar dan wel in Borgerhout of in Anderlecht waar ze politiekantoren aanvallen met molotov-cocktails.

Zijn partijgenoot Wouter Beke klopte zich op zijn CD&V borst met de woorden: "Wij zijn het sociale gezicht." (Ja jongens. Het sociale gezicht...) Dat sociale gezicht is het gezicht van de "Gas en elektriciteitsrekening die 30% duurder zal worden. De zorgverzekering die verdubbelt en de woonbonus die verdwijnt. Het gezicht van het feit dat verder studeren duurder wordt en dat u twee jaar langer mag gaan werken. **Door dat "sociale" CD&V-gezicht betaalt u de crisis!** Een ware schande. De Vlaming verdient veel beter.

In het licht van de sociale afbraak en de besparingsdrang, is het trouwens onbegrijpelijk dat traditioneel politiek Vlaanderen de transfers niet op de politieke agenda plaatst. Gelukkig waren wij er om met een actie de geldtransfers opnieuw aan te kaarten door met vrachtwagens naar Wallonië te rijden, dag op dag dat 10 jaar nadat een Vlaamse partij daar werk ging van maken. Tegenwoordig, na 10 jaar regeren, is het bon ton om overal te verklaren dat de prioriteit dient te liggen bij het sociaaleconomische en niet bij het communautaire. Dat het communautaire ook gaat over de miljardenoverdracht wordt veel te snel vergeten. Nochtans zou Vlaanderen met die centen zijn loonkosthandicap kunnen wegwerken, zijn competitiviteit versterken en onze sociale verworvenheden behouden. Zolang er nog steeds jaarlijks miljarden Vlaamse euro's van Vlaanderen naar Wallonië vloeien is **een transfershift dringender dan een taksshift.**

Politici die van immigratie een positief verhaal willen maken, kloppen zich nu op hun nieuwjaarsrecepties op de borst en zeggen, na de aanslagen: Tot hier en niet verder. Sorry. Niet tot hier! Het is al veel te ver gegaan. Wij moeten meer dan ooit onze essentiële waarden en normen durven opleggen. Wij mogen geen toegevingen doen als het gaat over vrijheid van meningsuiting, Geen toegevingen als het gaat over de aanvaarding van homoseksualiteit in onze samenleving. Wij mogen geen toegevingen doen als het gaat om de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Je kan niet al je tradities, waarden en normen blijven behouden als je hier een toekomst wil uitbouwen.

Ons land. Onze wetten. Onze tradities. Accept it, or leave it! [A]

Hoe kwaad ik ook ben op die extremistische moslims die ons naar het leven staren, ik kan hen niet verwijten dat ze oneerlijk zijn. Je weet dat ze onze manier van leven willen vernietigen. Maar ik kan me minstens even kwaad maken op de Belgische elite die kampioen is in wegstaren. Wij hebben een elite die alles beter vindt dat wat van bij ons komt. Die elite, beste vrienden is vol met zelfhaat.

Muziek van bij ons wordt afgedaan al oubollig en weinig interessant maar wereldmuziek, ja beste vrienden, dat klink wel heel puur en dat moeten we omarmen.

Kerststallen en kerstbomen op onze pleinen dat is zo passé. Het offerfeest dat zou een officiële feestdag moeten worden.

Citeert men de koran letterlijk waar ze de ongelovigen, u en ik, de keel willen oversnijden, dan ligt het aan ons, want ons onderwijssysteem, waarschijnlijk het vak begrijpend lezen, geeft ze te weinig kansen.

Varkentjes in kinderboeken, dat is toch wel beledigend, maar gescheiden zwemmen, verplicht hallalvlees in onze scholen en imamopleidingen dat moet toch allemaal wel kunnen.

Pleegt men aanslagen, dan komt het door ons racisme en onze onverdraagzaamheid.

Te gek voor woorden! [A]

Beste vrienden,

Ik ben het beu. Ik ben het beu, dat het altijd maar aan ons ligt en nooit aan de islam.

Ik ben het beu dat de elite in dit land ons altijd maar een schuldgevoel aanpraat.

Wij hebben het beste onderwijs, topgezondheidszorg, een prachtige sociale zekerheid en nog is het onze schuld beste vrienden!

Nee, nee en nog eens nee.

Ik weiger me nog langer een schuldgevoel te laten aanpraten. Niets van dit alles is onze schuld. Wij hebben gewaarschuwd, het van de daken geschreeuwd, maar niemand wou luisteren.

Wij waren bekrompen. Hadden een kerktorenmentaliteit, de wereld was toch één groot dorp en wij waren allemaal lieve wereldburgers?

Nee beste vrienden, wij zijn geen wereldburgers.

We zijn het nooit geweest en zullen het nooit worden.

Wij zijn zoals de betogers in Dresden iedere maandag roepen: Wij zijn het volk.

Een Vlaams volk..

Een Vlaams volk dat trots is op zijn waarden en normen

Een Vlaams volk dat kiest voor een immigratiestop uit noodzakelijk zelfbehoud

Meer dan ooit hebben we nood aan mensen die houden van ons land

Meer dan ooit hebben we nood aan burgers die willen vechten voor hun rechten

Meer dan ooit hebben we nood aan het Vlaams Belang!

Beste vrienden,

De tijd van wegstijgen is voorbij.

Het is onaanvaardbaar dat zelfcensuur dreigt door de terroristische dreiging. Het is

onaanvaardbaar dat jonge meisjes in bepaalde wijken uitgescholden worden wanneer ze met

mooi weer in een kort rokje over straat lopen. Het is onaanvaardbaar dat homo's bij elkaar geslagen worden door moslimjongeren. Het is onaanvaardbaar dat onze elite blijft weggijken.

We moeten met z'n allen in het verweer. We moeten in het verzet.
En het is spijtig genoeg geen keuze meer. Het is onze plicht.

2015 is het jaar van het verzet!

Wij zijn verzetsstrijders. Echte vrijheidsstrijders.

Opstand is ereschuld. Verzet is ereschuld.

We zijn het verplicht aan onze vorige generaties,

aan onze huidige generaties

en aan onze toekomstige generaties.

Ik dank u!

Beste dames en heren van de pers. Mag ik me voor één keer ook tot u richten.

Ik heb namelijk een persoonlijke wens voor 2015. Bericht nu voor één keer niet dat u verslag doet vanop de receptie van een extreem rechtse partij. U scheidt daardoor (ongetwijfeld onbewust) het beeld dat wij op een lijn te plaatsen zijn met die extremistische terroristen. Die monsters. Wij zijn gewoon een democratische partij die wil beschermen waar het van houdt. Ons volk. Onze manier van leven. Onze vrijheden. U!

Wanneer wij waarschuwen, gisteren en vandaag, voor islamitische gekken die onze manier van leven willen omverwerpen, dan nemen we ook de bescherming van u, de journalisten, op.

Beeldt u in dat er zo meteen een olietanker zinkt voor de kust van Zeebrugge. Dan zou Kristof Calvo of Almaci niet van het TV-scherm weg te slagen zijn, maar wanneer - in de naam van de islam - uw collega's op brutale wijze worden afgeslacht, dan moet de enige islam-kritische partij van Vlaanderen, hemel en aarde verzetten om in beeld te komen.

En toch. Toch, beste journalisten, nemen we het ook vandaag voor u. Uw rol is te belangrijk in onze westerse democratie. Ik hoop dat u dat de rol van een rechtse, ja islam-kritische, oppositiepartij ook belangrijk vindt in uw berichtgeving in 2015. Of waren die opiniestukken over de "vrijheid van meningsuiting" en "Je suis charly" maar voor de show? Ik hoop van harte van niet.