

## opinie &amp; analyse

## Een nieuw soort oorlog

We mogen ons niet verschuilen achter allerlei pseudosociologische verklaringen of relativeringen van de terreur in Europa, schreef de Deense krant **JYLLANDS-POSTEN** in haar redactioneel commentaar van gisteren.

Wat nog het meest schokkend is aan de terreuraanslagen in Kopenhagen van het afgelopen weekend is het feit dat ze niet onverwacht kwamen. Terreur is blijkbaar niet meer weg te denken uit de vrije en open samenleving. Jarenlang konden we wennen aan het idee dat het op een dag ook weleens bij ons kon gebeuren. En nu is het zover. Denemarken is niet vrijgesteld van terreur. Integendeel, sinds de Mohammed-crisis krijgen we er meer dan andere landen mee te maken. Maar als klein landje waren we het gewend om ons veilig te koesteren in de luwte. Dat is niet langer mogelijk. Premier Helle Thorning-Schmidt wist haar gevoelens tijdens het weekend weer goed en sterk te verwoorden. Ze zei ook hoe we moeten reageren. Na het bloedbad in Parijs deed ze hetzelfde. Ook de andere Deense partijvoorzitters stelden de juiste diagnose: nu gaat het erom de Deense waarden te beschermen en klaar te staan voor de strijd die ons wordt opgedrongen door radicale krachten. Er is een soort oorlog aan de gang in Europa. Die oorlog draait om cultuur en om waarden, maar het is ook een soort godsdienstoorlog. Dat moeten we beseffen, als we ons samenlevingsmodel willen verdedigen.

De politici van vandaag moeten moed en durf tonen. Zij zijn er medeverantwoordelijk voor dat de deuren werden opengezet voor de massale immigratie vanuit het Midden-Oosten. Dat is een fundamentele vaststelling, waarover velen nog altijd liever zwijgen. Verontschuldigend wordt vaak gezegd dat de islamisten van vandaag in Europa geboren zijn en dus Europeanen zijn: Fransen en Denen. Maar dat is precies de kern van de zaak. Ook al zijn ze Europese burgers, geboren en getogen in Europa, toch hebben ze zich de cultuur en de waarden van Europa nooit eigen gemaakt. Daarom zou je onomstreden moeten kunnen vaststellen dat de aanslagen van dit jaar een van de grimmige gevolgen zijn van de immigratie uit het Midden-Oosten, op een samenleving die de islamisten onderdak en

mogelijkheden heeft gegeven. Die ontwikkeling is onomkeerbaar. Daarom weegt er ook zo'n zware verantwoordelijkheid op de huidige generatie van politici.

**Mythe van de moslims**

De politici moeten nu een culturele strijd aanvatten. Maar het bevordert die strijd niet als we het cliché in leven houden dat de moslimmigranten slachtoffers zijn. Hoe vaak is die bewering de laatste tien jaar niet herhaald: de Mohammedcartoons vernederen een vervolgd en onderdrukte minderheid. Maar de moslimminderheid wordt niet onderdrukt of vervolgd. Integendeel, ze heeft meer rechten - of eigent zich meer rechten toe - dan veel andere minderheden. De mythe dat de Europese moslims de 'joden van deze tijd' zijn, is gewoon een leugen, waar vooral de linkervleugel zich krampachtig aan vastklampt.

**Het wordt tijd dat we ermee ophouden de moslims als slachtoffers te zien. Dat verzwakt onze weerstand tegen het islamisme**

Het wordt tijd dat we ermee ophouden de moslims als slachtoffers te zien. Dat verzwakt onze weerstand tegen het islamisme. We mogen ons niet verschuilen achter allerlei pseudosociologische verklaringen of relativeringen van de terreur in Europa. We moeten begrijpen dat er ideologische, gewelddadige en mobiliserende krachten werkzaam zijn en we moeten er hard en krachtig tegen optreden. Daar riep de premier tijdens het weekend ook terecht toe op.

Het wordt bovendien duidelijk dat het islamisme niet alleen onze Europese waarden aanvalt, maar ook fysiek joodse levens. Mis-

schien is het hoog tijd dat we gaan inzien hoe de vele harde campagnes tegen de joodse staat, Israël, vanuit brede kringen in Europa, daarvoor de voedingsbodem hebben geschapen. Het vernietigende antisemitisme van het islamisme komt niet alleen uit de Koran voort. Israël staat trouwens duidelijk aan de kant van Europa in de strijd tegen het islamisme. Het is tijd voor bezinning.

Jyllands-Posten is de krant die in 2005 een reeks Mohammed-cartoons publiceerde, van onder meer Kurt Westergaard. Dat leidde tot een storm van protest in de islamitische wereld. Het jaar daarop verontschuldigde de krant zich.



© Joris Snaet

## KORT&amp;BONDIG

## Straathoekwerk en extremisme

Nu de straathoekwerkers er niet meer zijn, lijkt iedereen plots weer te weten hoe nuttig ze zijn - of liever waren. Ikzelf heb de periode levendig meegeemaakt toen eind jaren 90 de basiswerkers van de zogeheten integratiesector in een nieuw integratiedecreet werden gewrongen door toenmalig minister Luc Martens en zijn kabinetsmedewerker Piet Janssen, ooit coördinator van het Antwerps Centrum voor Buitenlandse Werknemers en (toevallig) de eerste directeur van wat toen het Vlaams Minderhedencentrum werd gedoopt. Met dat nieuw decreet mochten die basiswerkers zich niet meer in de wijken en buurten nuttig maken als bemiddelaars. Ze moesten vanop de

**Basiswerkers moesten vanop de 'tweede lijn' (lees: achter hun computers) de openbare besturen ondersteunen**

'tweede lijn' (lees: achter hun computers) de reguliere voorzieningen en de openbare besturen ondersteunen. Het meest opmerkelijke resultaat van dat nieuwe decreet was dat alle basiswerkers gefrustreerd ander werk gingen zoeken of, voor de meest volhardenden onder hen, aan de

deur werden gezet. Ikzelf behoorde tot die laatste groep, ik had het volgehouden tot 2005.

Het resultaat van die *position switch* wordt vandaag almaar duidelijker: meer scheiding tussen gemeenschappen, meer extremisme bij autochtonen en allochtonen en zware uitschieters zoals Syriëstrijders, aanslagplegers en sympathisanten. Bij dezen een goede en goedkope raad aan de Vlaamse Gemeenschap. In het zogenoemde EVA (extern verzelfstandigd agentschap) Integratie en Inburgering zitten meerdere tientallen werknemers achter computers hun studies en beleidsnota's te schrijven, die allemaal op brede leggers stof liggen te verzamelen. Activeer

hen en herschool ze opnieuw tot straathoekwerkers, bemiddelaars, buurtanimatoren of vind zelf maar een term uit. Maar ga met hetzelfde budget weer aan de slag en breng al die verdwaalde geesten opnieuw dicht bij elkaar. Dat zal niet van vandaag op morgen lukken: het heeft tenslotte ook zeventien jaar geduurd om erachter te komen dat het 'nieuwe' integratiebeleid net het tegenovergestelde bereikt heeft dan wat het voor ogen had.



**Toon Machiels**  
Sociaal agoog, van 1993 tot 2005 coördinator en voorzitter bij Vroem vzw