

## Red Vlaamse Jobs

Beste vrienden, nationalisten,

De werkloosheid in Vlaanderen neemt toe. Meer dan 1 op 10 Vlamingen leeft onder de armoedegrens. Zo'n 100.000 gezinnen kunnen hun elektriciteitsrekening niet meer betalen. En beste vrienden, dan gaat het voor één keer **wel** eens over onze eigen Vlaamse mensen, die niet rondkomen. Vlaamse werklozen, zorgbehoevenden, alleenstaande moeders, mensen met een mager pensioen. Vlamingen die de eindjes nog met moeite aan elkaar kunnen knopen, maar die dikwijls te trots zijn om bij het OCMW aan te kloppen.

### *“U betaalt de crisis: van de wieg tot in het graf”*

Voor de verkiezingen regende het nochtans beloftes, vandaag – nu de ministerposten binnen zijn en politieke benoemingen achter de rug - hagelt het belastingen. Alles wordt duurder:

Duurdere **kinderopvang** en een stijging van het **inschrijvingsgeld**. Uw **gas-en elektriciteitsrekening** gaat de hoogte in, om nog maar te zwijgen over de **kostprijs** van uw **waterfactuur**. De **BTW** zal verhoogd worden en dan hebben we het nog niet gehad over de **indexsprong** of de lagere **kinderbijslag**. De verschillende regeringen beweren dan wel dat ze zozegd besparen, maar in de praktijk betekent dit verdoken belastingverhogingen op uw kap! Op de kap van gewone hardwerkende Vlamingen! Deze sociaaleconomische herstelregering, beste vrienden, **is niet sociaal en herstelt juist niets!**

Het is nochtans een kwestie van politieke moed en gewoonweg de juiste keuzes maken. Men kan klaarblijkelijk wel ieder jaar miljarden van Vlaanderen naar Wallonië versassen, Maar er is zozegd geen geld om de nodige lastenverlagingen door te voeren en Vlaamse jobs aantrekkelijk te maken.

Men kan wel buitenlandse criminelen gratis kost en inwoon geven in onze gevangenissen, maar er is zozegd geen geld om te investeren in justitie en politie.

Men kan extra opvangplaatsen voor vreemdelingen en asielzoekers creëren, Maar er is zagezegd geen geld om de wachtlijsten in de gehandicapensector weg te werken.

Men kan wel een Franskljonse familie in Laken te onderhouden, maar er is zagezegd geen geld om uw pensioenen na jaren werken te garanderen.

Sinds de nieuwe regeringen is het zelfs zo ver gekomen, dat een asielzoeker in dit land minder moet betalen voor de tram of bus, dan onze eigen grootouders die dit land hebben opgebouwd. Als dat geen regelrechte schande is, dan weet ik het ook niet meer!

### ***“Stop de sociale dumping. Stop de EU”***

1 mei is het feest van de arbeid, maar veel valt er vandaag niet te vieren. Op het vlak van welvaart en werkgelegenheid is de situatie is dramatisch. Het is 5 voor 12. Dagelijks worden Vlaamse jobs ingenomen door goedkope arbeidskrachten uit Oost- en Zuid-Europa. Vraag maar aan de duizenden Vlamingen die in de transport, schoonmaak- of vleessector werken. Door de lagere sociale premies die werknemers uit Oost-Europa moeten afdragen, worden onze Vlaamse werknemers weggeconcurrereerd. In de bouw is de ravage zo groot dat nog amper 1 op 2 bouwvakkers over onze nationaliteit beschikt.

Het Vlaams Belang verzet zich als sociale volkspartij hevig tegen deze uitbuiting. Wij zijn de enigen die aan de alarmbel durven trekken. Men heeft de deur opengezet voor Polen, Bulgaren en Roemenen. Men heeft onze Vlaamse jobs zomaar te grabbel gegooid. Maar hebben onze eigen mensen, onze eigen kinderen, dan niet in de eerste plaats recht op een Vlaams job?

Het verder openstellen van de Europese grenzen heeft de afgelopen jaren een waar sociaal bloedbad aangericht. Onze boodschap is vandaag dan ook zeer klaar en helder: Willen we opnieuw een sociaal en welvarend Vlaanderen creëren, bescherm dan onze Vlaamse arbeidsmarkt. Bescherm onze sociale zekerheid. Wij moeten opnieuw zelf bepalen wie onder welke voorwaarden hier komt werken. Vlaamse jobs zijn in de eerste plaats voor Vlaamse mensen. Stuur daarom die liberale Europese Unie wandelen, zodat we opnieuw baas worden over onze eigen grenzen!

### ***“Hoeveel Vlaamse jobs moeten nog verloren gaan”***

Het probleem –beste vrienden- dateert nochtans niet van gisteren. In de transportsector alleen gingen de voorbije jaren 5,000 Vlaamse jobs verloren. In de bouw is de ravage nog groter. Op 4 jaar tijd zijn er niet minder dan 13,000 Vlaamse arbeidsplaatsen verdwenen.

Alle andere partijen, behalve het VB, hebben de EU-verdragen die deze sociale wantoestand mogelijk maken, enthousiast goedgekeurd en blijven deze akkoorden tot op vandaag zonder schaamte verdedigen. En dus vragen wij ons vandaag luidop af:

**“Hoeveel, Hoeveel Vlaamse jobs moeten nog verloren gaan vooraleer onze politici wakker schieten en de sociale dumping aan banden leggen?”  
Hoeveel jobs moeten nog verloren gaan vooraleer het eindelijk doordringt dat wij opnieuw het recht moeten hebben om zélf te kunnen bepalen wie dit land binnenkomt en onder welke voorwaarden dat gebeurt?**

**Beste beleidsmakers, maak een vuist tegen de EU waanzin. Handel in hemelsnaam vandaag nog en red die Vlaamse jobs... voor het te laat is!**

*“Wie is eigenlijk baas?”*

Maar beste vrienden, kunnen die nationale beleidsmakers nog wel iets veranderen binnen deze Europese Unie? Wanneer 75% van onze wetten wordt opgelegd door EU-bureaucraten, moeten wij ons durven afvragen: Wie bestuurt dit land? Wie trekt er eigenlijk aan de touwtjes? Europa bepaalt hoe onze begroting er moet uitzien en hoeveel te kort we mogen hebben, ongeacht wat het volk, er van vindt. Ministers in dit land zijn gewoon handpoppen van de EU geworden. Marionetten die naar de pijpen moeten dansen van de Jean-Claude Junkers en Mario Draghi's van deze wereld.

Dus beste Guy Verhofstadt, Marianne Thyssens, en Kathleen Van Brempt, waar zijn die voordelen van die EU? Toon mij nu eens waar die meerwaarde zit. Jullie Europees beleid betekent in de praktijk niets meer of niets minder dan open grenzen, sociale dumping en oneerlijke concurrentie door goedkope arbeiders en schijnzelfstandigen!

Je kan op 1 mei niet sociaal zijn en tegelijkertijd meeheulen met Euro-fanatici die ons het paradijs beloven.

Want de harde realiteit is dat deze EU ons géén vrijheid en nog minder welvaart bezorgt. Vraag dat maar aan de vrachtwagenchauffeurs van bij ons, die niet meer aan de bak komen door de import van onderbetaalde loonslaven uit Oost-Europa. En dan spreek ik uiteraard nog niet over de multinationals die hier neerstrijken, dankbaar van de fiscale voordelen profiteren, en dan even snel weer verdwijnen.

Vlaanderen heeft daarom nood aan echt onafhankelijke leiders die opkomen voor de belangen van het volk en niet de belangen van lobbyisten en multinationals.

Leiders die opnieuw voeling hebben met de werkvloer en niet met de Brusselse salons. Leiders die strijden voor ons Vlaanderen en niet voor hun Europese Unie. Leiders die niet slaafs het systeem volgen.

De elite, die verdedigt lobbyisten, wij verdedigen onze de gewone Vlaming.  
De elite, die verdedigt multinationals, wij verdedigen de kleine zelfstandige en de Vlaamse KMO's  
De elite, die verdedigt hun Europese tops, maar wij verdedigen Vlaams jobs!

*“Het Vlaams Belang kiest uw kant!”*

Er is vandaag meer dan ooit nood is aan een rechtlijnige en sociale Vlaamse strijdpartij. Want **de Vlaamse strijd is ook een sociale strijd**  
**En de sociale strijd moet ook een Vlaamse strijd zijn.**

Er is nood aan een partij die ondubbelzinnig kiest voor **Vlaamse welvaart en Vlaamse jobs in Vlaamse handen**. Het Vlaams Belang was gisteren, is vandaag, en wordt in de toekomst meer dan ooit **het syndicaat van de kleine man en vrouw in Vlaanderen**.

Het syndicaat van de mensen die geen schuld hebben aan de crisis, die geen geld hebben geparkeerd in belastingparadijzen, Die niet op de beurs speelden, **maar** die wel de crisis mogen betalen. Van de mensen die al heel hun leven bijdragen aan het sociale systeem, maar niet zeker zijn of dat systeem er morgen ook nog voor hen zal zijn.

Stop daarom de sociale dumping. Stop de EU én schaf het Schengen-akkoord af. Wij zullen er staan, samen met u, op de barricaden, in het belang van Vlaanderen.